

Dankbare herinnering aan

LIES PLETTENBURG

Zij werd geboren in Lonneker op
8 april 1930.

Zij was getrouwd met

ANTONIUS JONGBLOED,

moeder van Yvonne en Norma.

Zij overleed op 1 juli 1985.

HEER GOD, met groot verdriet geven wij nu al onze vrouw en moeder uit handen. Zwaar drukt op ons dit kruis, verlaten en eenzaam voelen wij ons. Zij was die zórgzame vrouw, die liefhebbende moeder: zij had dat onpeilbare oog waarmee zij onze wensen en verlangens speurde: zij bezat die zachte hand, waarmee zij van ons huis een thuis heeft gemaakt. Dáár heeft zij geleefd, gezorgd, gezwoegd, dáár lag haar trots en daarmee gaf zij ons een vertrouwd gevoel: zo gaf zij ons hartelijkheid en liefde... en dat niet alleen aan ons, maar ook aan haar moeder en schoonmoeder, familie en allen die haar dierbaar waren. Wij zullen niet vergeten wat zij voor ons deed. - Wij moeten zonder haar verder en de leegte die zij achterlaat, is een moeilijk te dragen last.

Dankbaar zullen we blijven voor haar inzet: voor alle goedheid die wij door haar van U, God, hebben onvangen. Naar onze maatstaven kwam die vreselijke ziekte veel te vroeg haar lichaam binnensluipen. Zij heeft zich niet willoos overgegeven en heeft tot het laatst toe gestreden, dodelijk vermoeid van deze strijd heeft zij zich tenslotte gewonnen gegeven. Haar opgewektheid in alle lijdensmoed heeft ons dieper inzicht gegeven in de zin van het leven hier op aarde.

HEER GOD, U bidden wij:

geef LIES, onze dochter, vrouw en moeder vrede en rust. - Moge zij nu thuis zijn in Uw huis, waar Jezus haar 'n plaats heeft klaar gemaakt. Moge zij nu bevrijd van angst en pijn, eeuwig Licht vinden in U. - Moge iets van dat Licht hier tot ons doordringen, opdat wij de kracht krijgen, alleen voort te zetten wat wij samen met haar begonnen zijn. Moge zij leven in de Heer en zó met ons verbonden zijn.

Voor uw meeleven en belangstelling:
HARTELIJK DANK.

A. M. Jongbloed
Yvonne en Eric
Norma en Gerrit

Enschede, 5 juli 1985