



Ter dankbare herinnering aan
HENDRIKUS ALOYSIUS PLEYHUIS
weduwnaar van
JOHANNA MARIA NIJKAMP.

Hij werd 19 augustus 1915 te Losser geboren. Hij ontving het Sacrament der zieken en is op 19 november 1973 te Oldenzaal overleden. Op 22 november 1973 is na de Uitvaartmis in de Plechelmusbasiliek zijn lichaam begraven op het r.k. kerkhof te Oldenzaal.

Tamelijk onverwacht is vader van ons heengegaan. Dat is erg jammer, vooral voor de vier, die nog thuis zijn. Wij allen denken met dankbaarheid terug aan wat vader voor ons heeft betekend. Wij waren met acht een groot gezin. Volgens menselijke berekening stierf moeder te vroeg op 7 augustus 1961, in een leeftijd van 47 jaar. Toen moest vader het huishouden alleen waarnemen, terwijl de meesten van ons nog naar school gingen. Alleen wie zo'n opdracht heeft vervuld, weet wat het zegen wil zonder een moeder te moeten leven. Als een moeder wegens ziekte geen huishoudelijk werk kan verrichten is dat erg; maar bij ons was moeder helemaal weg!

Beste kinderen en U allen, die dit leest, mijn leven is niet over rozen gegaan. Kort na de dood van moeder werd ik zelf ongeschikt voor het werk. Al deze dingen maken een mens wel eens moedeloos. Ondanks alles heb ik geprobeerd mijn best te doen. Een christen staat voor de opgave om het kruis op zich te nemen. Men kan zijn kruis niet uitkiezen. Dat wijst God aan. Hij zal iedere mens belonen voor zijn inspanning.

Voor uw deelneming, welke wij hebben ondervonden bij het overlijden van onze zorgzame vader, behuwdvader en opa, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Kinderen, behuwd- en kleinkinderen

Oldenzaal, november 1973
Koppelboerweg 12