





Wij gedenken

**Jan Ploeger**

echtgenoot van

**Cathrien van Wel**

Jan werd geboren te Haarlem

op 20 juni 1918.

In het zicht van zijn 79e verjaardag en van zijn 50-jarig huwelijk met Cathrien is hij gestorven op 18 juni 1997. Hij moest, tenslotte, alles uit handen geven, zelfs zijn eigen leven teruggeven aan zijn Schepper; gelovig als hij was zal hij dit vol vertrouwen hebben gedaan.

Jan was een begaafd mens, die terecht trots mocht zijn op zijn kennis. Met name zijn talenkennis was groot; dit kwam hem in zijn werk goed van pas. Zijn leven lang heeft hij heel hard gewerkt in de zaak voor zijn gezin, maar ook in zijn vrije tijd zette Jan zich, ook in Doetinchem, onvermoeibaar in voor de kerk en de samenleving. Clubs, organisaties en actiegroepen moeten in hun eerste verslagen wel de naam Jan Ploeger vermeld hebben, en meestal bleef hij ook zolang mogelijk de eerst verantwoordelijke, opdat alles toch maar volgens zijn plannen zou kunnen verlopen.

Zo hebben zijn kinderen hem ook, in de jaren dat zij opgroeiden, ervaren en ook voor hen was hij de mens die hen vol overtuiging voorhield wat naar zijn inzichten goed voor hen was.

Als rode draad door alles heen was hij een goede en levensblijve mens in zijn gezin, maar zeker ook voor de vele mensen die Jan op hun levensweg mochten ontmoeten. Op zijn eigen stek aan de Appelbloesem te Doetinchem mocht hij, in de beschutte veiligheid van zijn gezin, zijn leven uit handen geven.

Op 23 juni 1997 namen we afscheid van hem in de St. Martinuskerk te Wijnbergen, waarna de crematie volgde in 't crematorium "Slangenburg" te Doetinchem.

Hartelijk dank voor uw blijken van belangstelling en medeleven.

Mevr. C. Ploeger - van Wel  
kinderen en kleinkinderen