



In liefdevolle herinnering aan

ELODIE DE PLU

echtgenote van
GERRIT MASELAND

Zij werd geboren 29 januari 1949 te Dene-
kamp en overleed na een langdurige ziekte
op 3 december 1991 te Ootmarsum. Op
6 december d.a.v. hebben we haar ter ruste
gelegd op het r.k. kerkhof te Ootmarsum.

Er ontstaat een grote leegte, als iemand
waarmee je bijna 25 jaar getrouwd was toch
nog onverwacht uit je leven wegraakt.

Lieve mama, het afscheid doet ons zo'n
verdriet, wij missen je overal. Je zorgen en
liefde zullen wij nooit vergeten, thuis was
je altijd opgeruimd. Je dacht eerder aan
een ander dan aan je zelf. Nooit kwam er
een klacht over je lippen tijdens het ziektzijn,
waarin je door ons altijd werd bewonderd.
Zij bezat een diep geloof en was door haar
eenvoud, goedheid en dankbaarheid een
voorbeeld voor haar gezin.

*Ik vind geen woorden om het je te zeggen
hoe wij haar zullen missen, allemaal.
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen,
het hart spreekt een niet uit te spreken taal.
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken,
haar leven was ons allen zoveel waard,
zij was een van die stille, geestelijke sterken
die iedereen, alleen zichzelf niet spaart.*

Wij danken U, ook namens haar, die ons
zo dierbaar was, voor uw warme belang-
stelling.

Het was voor ons een steun en troost.

Gerrit Maseland
Miranda
Gert-Jan

Denekamperstraat 50 b
Ootmarsum