

Bid voor de zielerust van

Waltherus Adrianus Pulles

Echtgenoot van

Gomaria Joanna Maria Aarts

Geboren te Waalwijk, 6 Februari 1888

Overleden te Tilburg, 2 October 1960.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten

Wij hebben een vader verloren, die door zijn goedheid en liefdevolle blijheid de vreugde was van ons gezin. Hij leefde uit 't geloof en zijn godsdienstigheid was oprecht en kinderlijk eenvoudig. Toen een ziekte hem trof, bleef hij, zoals hij altijd was geweest en hij legde zich neer bij Gods H. Wil, ook al duurde het lang, ondanks de ongemakken en pijnen: „Zo is het goed.” Plotseling, zoals de mensen zeggen, riep God hem tot zich, Doch hij was bereid, hij behoeft niet te vrezen; nu mocht hij gaan naar Vader in de hemel.

Mijn dierbare echtgenote, heb dank voor de voortdurende liefdevolle zorgen, die gij voor mij heb gehad. Ik weet, uw droefheid is groot, maar blijf op God vertrouwen, want Hij zal U helpen. Denk aan mijn geluk, nu ik de aarde heb verlaten; de hemel is 't land van eeuwig geluk.

Dierbare kinderen, ge weet, wat ik van U verwacht. Leeft als kinderen van God en houdt moeder in ere uw leven lang. Vergeet mij niet in uw gebeden; vooral gij mijn priesterzoon, en mijn dochter in het klooster, denkt aan mij elke morgen, als gij samen met Christus offert.

Dierbare bloedverwanten, bijzonder mijn ene zuster bidt voor mij

H. Jozef, voorbeeld en patroon, bid voor ons.