



In dankbare herinnering aan

Marinus Antonius Punt

echtgenoot van

Truus Smeing

Hij werd geboren op 20 oktober 1918 te Oldenzaal en overleed, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, op 25 oktober 1998 te Denekamp. Op 29 oktober 1998 hebben we hem voor het laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we hem hebben begraven op het R.K. kerkhof aldaar.

Een rustige en eenvoudige man, iemand die heel zijn leven altijd hard heeft gewerkt, zo zullen we Marinus in onze herinnering houden. Hij was de jongste uit een groot gezin. Op 24 juni 1953 trouwde hij met Truus Smeing. Samen werden hun vier kinderen geschonken. Marinus werkte hard voor zijn vrouw en kinderen en hielp daar waar hij kon. Trots was hij op zijn zeven kleinkinderen. Hij vond het altijd fijn als ze op bezoek kwamen. Hij was een lieve opa. Marinus hield van de natuur. Van zijn wandelingen door het bos kwam hij vaak met een tak

thuis, die door hem werd bewerkt tot een echte "gao-stok". Naast het wandelen beleefde Marinus veel plezier aan vissen, werken in de moestuin en op vakantie gaan. De laatste jaren was hij vooral druk met het verzamelen van postzegels, kaarten, sigarenbandjes en anderen dingen. Graag ging hij naar rullbeurzen en nam dan altijd iets voor de kleinkinderen mee.

In zijn arbeidzaam leven is Marinus smid geweest. In de beginjaren werkte hij op een smederij in Oldenzaal, later kwam hij werken bij machinefabriek Westerhof in Denekamp. Na zijn pensionering ging Marinus niet stil zitten. Hij bleef actief met allerlei dingen. In het voorjaar van dit jaar openbaarde zich een ernstige ziekte. Marinus sprak er niet graag over en hield alles voor zichzelf. Langzaam ging hij achteruit. Na een korte ziekenhuisopname en na enkele weken thuis liefdevol door zijn vrouw en kinderen verzorgd te zijn, overleed hij in alle rust op 80-jarige leeftijd.

Het leven van Marinus heeft altijd in het teken gestaan van geloof. Nu hij gestorven is, geloven wij vast dat hij bij God is thuisgekomen en na zijn arbeid- en zorgzaam leven hier op aarde, rust in vrede.

*Marinus , bedankt voor wie je was !
We zullen je nooit vergeten !*

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw gebed na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa.

Fam. Punt - Smeing