



*Voor de wereld was je zo maar iemand
voor ons was je de wereld.*

† Een fijne en dankbare herinnering aan

ALBERT GROOTE PUNT

Hij werd geboren op 8 april 1940 in Volthe en is overleden op 8 juni 1995 in het ziekenhuis te Enschede. Op 12 juni 1995 hebben we in de parochiekerk van de H. Plechelmus te Rossum, tijdens een gezongen Eucharistieviering, biddend afscheid van hem genomen en hem daarna te ruste gelegd op het parochiële kerkhof.

Albert was een fijn mens. Eenvoud en diepgelovigheid kenmerkten hem. Dit bracht hij tot uitdrukking door zijn zondagse gang naar de kerk, waar hij steeds op dezelfde plaats te zien was. Vanuit deze overtuiging hielp hij iedereen waar dat mogelijk was. Men kon altijd een beroep op hem doen. Zijn technische inslag benutte hij om allerhande dingen te repareren, welke voor een ander niet of nauwelijks te repareren waren. Soms moest hij daarvoor eigen uitvindingen doen. Vele mensen hebben van zijn kundigheid een dankbaar gebruik gemaakt. Zijn vrije tijd benutte hij door het maken van fietstochten in de natuur, het verzorgen van de tuin maar vooral met het liefdevol bezig zijn met zijn pluimvee, dat hoofdzakelijk uit rashoenders bestond. Ook in het verenigingsleven was Albert actief. Jarenlang heeft hij deel uitgemaakt van het Ros-

sumse Oranje Comité waar hij met veel plezier en toewijding allerlei festiviteiten hielp organiseren. Het voorzittersschap van de plaatselijke Caritas beschouwde hij als een dusdanige vertrouwenszaak dat je hem daar nooit over hoorde praten. Bijna 33 jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de Grolsche bierbrouwerijen, waar hij met grote toewijding werkzaam was in de techniek. Voor zijn kollega's, die zijn vrienden waren, had hij een zeer hoge waardering. In zijn nieuwe huis woonde hij bijna 25 jaar samen met zijn moeder, die hij met grote zorg en liefde omringde. Om haar het leven te vergemakkelijken had hij ook thuis allerlei technische snufjes aangebracht. Vooral voor haar laat hij een erg grote leegte achter, maar ook voor zijn verdere familieleden die hem allen zeer dierbaar waren. Speciaal de kinderen van zijn broers en zusters zullen hem missen. Zijn veel te vroege heengaan heeft ons allen diep getroffen. Gods wegen zijn onnaspeurlijk maar in vol vertrouwen op Hem zijn wij ervan overtuigd dat Hij Albert liefdevol in zijn Rijk heeft opgenomen. Mogen wij vanuit dit geloof hem steeds dankbaar blijven gedenken.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven bij dit afscheid van Albert zeggen wij U onze oprechte dank.

Moeder Groote Punt
en verdere familie.