



Bid voor de Ziel van Zaliger

**SUSANNA GROOTE PUNT**

echtgenoot van

**HENDRIKUS HOGE BAVEL**

geboren te Volthe Rossum 1 Maart 1866, na het  
ontvangen der H.H. Sacramenten overleden  
te de Lutte 5 Maart 1920 en begraven  
9 Maart op het R. K. Kerkhof aldaar.

---

Zie Heer, hier ben ik, want Gij hebt mij ge-  
roepen. 1 Kon. III 9.

Zalig de dienaars, welke de Heer, als hij komt,  
wakende vindt. Luc. XII. 37.

Zalig zij, die in onschuld wandelen en blijven  
op den weg des Heeren. Ps. CXVIII. 1.

Mijn God, neig Uw oor tot mij en verhoor  
mijne woorden. Toon Uwe wondervolle barm-  
hartigheid, Gij die verlost, al wie op U ver-  
trouwen. Ps. XVI. 6. 7.

Dierbare Echtgenoot en Kinderen; zoolang  
ik bij u was, was ik er door Gods wil. Dankt  
Hem en zingt Hem lof. Thans ben ik van u  
heengegaan om mijn loon in den Hemel te be-  
zitten.

Helpt mij door uwe gebeden tot God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

*Onze Vader — Wees gegroet.*

---

A. Oosterbroek, koster, de Lutte.