



Een fijne en dankbare herinnering aan

## Gerhardus Antonius Grote Punt

echtgenoot van

GERARDA ENGELINA MONNINK

Hij werd geboren in De Lutte op 23 april 1907. Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken is hij op 16 september 1991 in zijn huis, te midden van zijn vrouw en kinderen overleden. Zijn lichaam werd ten ruste gelegd op het r.k. kerkhof te De Lutte 19 sept. 1991.

---

Tijdens zijn ziekte werd ons langzaam maar zeker duidelijk dat Papa niet lang meer in ons midden zou zijn. Droevig en dankbaar hebben wij afscheid van hem genomen.

Papa was ruim 43 jaar op zijn eigen wijze het hoofd van ons gezin; een hardwerkende, altijd bescheiden en rustige man.

Hij was voor ons een voorbeeld in verdraagzaamheid en rechtvaardigheid ten opzichte van anderen. Hij ging uit van het goede in de mensen. Zonder vragen was iedereen welkom en voelde zich op zijn gemak in ons huis.

Papa was tevreden met zijn eigen leven. Zo stond hij vele uren al zingend en neuriënd te werken op „het laand”. Ruim 63 jaar was hij met veel plezier een trouw lid van de St. Plechelmusharmonie.

Zichtbaar genoot hij ook van die huiselijke sfeer met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Met veel humor kon hij dan vertellen over „vroeger”.

Met dit alles zorgde papa ervoor, dat het ouderlijk huis een middelpunt voor ons allen bleef, een vertrouwde plek waar we graag en vaak naar toe bleven gaan.

Voor papa heeft het helaas niet langer mogen duren. Langzaam maar zeker werden zijn krachten gesloopt door een ernstige ziekte. Deze droeg hij tot het einde toe als een gelovig man, met een gelatenheid, acceptatie en rust zoals hij eigenlijk zijn hele leven geleefd had.

Wij zijn er dankbaar voor dat wij papa tot het einde toe in zijn eigen, vertrouwde omgeving hebben kunnen verzorgen.

Papa zijn we dankbaar voor alles wat hij ons geleerd en gegeven heeft. Wij hopen dat hij nu de rust vindt die hij zijn hele leven zo heeft uitgestraald en we sluiten ons aan bij zijn eigen woorden; „het is goed wes”.

Voor uw vele bliken van belangstelling en medeleven zeggen wij U hartelijk dank.

G. E. GROTE PUNT-MONNINK  
kinderen en kleinkinderen

7587 PV De Lutte, september 1991  
Lossersestraat 11