



*Elke dag een stapje verder naar het eind
Elke dag een beetje van je kracht verkleint
Rusten na een leven, rusten bij de bron
Vanwaar lang geleden ook je weg begon*

In dankbare herinnering aan

Johan grote Punt

echtgenoot van

Sinie grote Punt – Lansink

Hij werd geboren op 12 februari 1923 te Lossen.
Na een aantal jaren van afnemende gezondheid
is hij nog onverwacht van ons heengegaan op
3 augustus 2006 te Hengelo.

Johan groaide samen met zijn zus Ans op. Zijn huis stond op een mooie plek in het buitengebied van de Lutte, die hem zeer dierbaar was. Hier heeft hij zijn verdere leven gewoond.

Hij begon als potbode in de Lutte en omstreken. Na een opleiding werd hij tariefleur op het inklaringskantoor te Oldenzaal. Zijn werk deed hij met grote toewijding. Na een 38-jarig dienstverband ging hij op zijn 62-ste met de VUT. Naast zijn reguliere baan had hij samen met zijn vrouw Sinie een "hobby" boerderijtje. Dit werk gaf hem veel voldoening. Hij was trots op de goede prestaties(melkproductie) van zijn koeien. Ook het zorgdragen voor het realiseren van een nieuwe woning gaf hem een goed gevoel.

Pa was een rustige man die kon genieten van de kleine dingen in het leven. Hij was het liefst thuis, waar hij genoot van de natuur, het werken in de tuin, lezen en TV kijken.

Ook vond hij het fijn om visite te ontvangen. Hij genoot zichtbaar als zijn twee kleinkinderen op bezoek kwamen.

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend.

Pa, rust zacht.

Voor uw medeleven willen wij u hartelijk danken.

Familie grote Punt