

Gedachtenis aan
ANNA WILHELMINA PUNTE
echtgenote van
Gerhardus Jozef Marinus Vellhausz
Geboren te Enschede 9 dec. 1892.
Aldaar overleden op 19 febr. 1973.
Begraven op het r.k. kerkhof te
Euschede op de 22e febr. d.a.v.

Moeder is gestorven; zij is uit haar
lijden verlost. — Voor haarzelf zijn we
geneigd te zeggen; goddank.
Aan ons, die verder zullen leven zon-
der haar, de verplichting haar naam in
onze herinnering te bewaren.

Zij was „een sterke vrouw”, niet en-
kel om de hoge leeftijd, welke zij heeft
bereikt, maar om haar offervaardigheid,
haar wijsheid en kordate beslistheid,
waarmee zij haar man en haar zes
kinderen heeft begeleid. — De kracht
hiartoe putte ze uit haar diep geloof
en Godsvertrouwen.

Wij allen, die zo nauw met haar ver-
bonden waren, zullen haar leven en
zorgen in dankbaarheid bewaren,
Laat ons bidden.

God, geef Uw heerlijkheid aan Uw
dienares Anna. Wij kunnen niet gelo-
ven dat haar leven vergeefs voorbij is
gegaan.

Wij danken U dat Gij haar op onze
levensweg hebt geplaatst. Wij blijven
met haar verbonden in het geloof, waarin
zij zelf aan U heeft vastgehouden ten
einde toe, aan U, haar God en onze
God, Die voor ons leeft, vandaag en
alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,
wees haar voorspraak.

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven
en ter gedachtenis aan haar,