

*Herinner mij,  
maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij in de stralende zon  
Hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

In dankbare herinnering aan

### **DINI WOLSWIJK - PUNTE**

geboren te Losser  
op 14 september 1923  
overleden ook te Losser  
op 19 augustus 2003.

Dini is toch nog onverwacht van ons heengegaan.

De laatste zes jaar van haar leven ging haar gezondheid steeds verder achteruit en verbleef ze in VTO Losser.

Voor haar geestelijke achteruitgang was voor ons moeilijk te accepteren:

Dini was Dini niet meer.

Ze was altijd een hele sterke vrouw, die heel hard heeft gewerkt in haar leven: eerst op de boerderij, haar ouderhuis.

Toen, na haar trouwen, in Glanerbrug. Ze was altijd druk in de tuin en met haar kippen en konijnen.

Het geloof speelde in haar leven een belangrijke rol.

Daarin vond ze veel steun bij Maria.

Dini was altijd heel dankbaar.

Ze was vooral, zo zei ze vaak, heel blij dat ze zo'n lieve dochter en twee mooie kleinkinderen had gekregen.

Ze leefde ook altijd met iedereen mee.

Zo vergat ze geen verjaardag en als het kon gaf ze je verse eitjes of groente mee uit eigen tuin.

Dini, wij zijn jou ook heel dankbaar voor alles wat je ons hebt gegeven.

Je mag nu gaan rusten:

*Rust zacht!*

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma.

Theo Wolswijk  
Marjo en Rudie  
Carien, Coen