

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

## **Gradus Martinus Punte**

Hij werd geboren in Lonneker 25 februari 1896. Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij in de Maria Geboortekerk te Losser 24 september 1919 met

### **Johanna Geertruida Olds Boerrichter**

Ofschoon zijn lichamelijke gezondheid te wensen overliet, stierf hij nog onverwachts in het Losserse ziekenhuis 6 februari 1979. Hij ontving de ziekenzalving. Na zijn uitvaart werd hij bij zijn trouwe echtgenote begraven op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser op vrijdag 9 februari 1979.

---

Opa Punte is gaan hemelen. Om opa te zijn, moet men leeftijd bezitten, de jaren van de sterke mens tellen. Opa Punte bereikte een hoog aantal jaren, waar hij dankbaar voor was en ook trots op kon zijn.

Zijn dankbaarheid vinden wij treffend terug in zijn diepe geloofsbeleving bij allerlei gebeurtenissen in zijn familieleven en daarbuiten.

Gerechtigd trots sprak uit zijn houding, maar ook uit de vele bemoeienissen, die hij in de loop der jaren aan de dag legde op zijn bedrijf voor mens, dier en plant. Zelfs dan zag hij kans om in wijder blik te werken voor allerlei organisaties en verenigingen.

Zijn hele leven probeerde hij vrede en eenheid te bewaren in zijn gezin en later ook in groter familieverband. Veel mensen hebben van zijn werklust voordeel ondervonden.

Als laatste woord liet hij voor U allen achter: „Op welk ogenblik de dood ook moge komen, wil ik dat de mensen, die mij gekend hebben, kunnen zeggen: hij heeft steeds de doornen uitgetrokken waar hij kon en een bloem geplant waar ze kon groeien”.  
A. Lincoln.

Aanbidden wij God, die ons als een herder wil leiden. Dat wij naar Hem luisteren en meegaan.

Voor uw bliken van medeleven, betoond bij het overlijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader, zijn wij U zeer dankbaar.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen