



Gedenk in uwe gebeden de Ziel van
Zaliger

JOANNES PUNTE,

echtgenoot van
JOHANNA RUDDE,

geboren te Lonneker 31 Augustus 1862,
na voorzien van de H.H. Sacramenten
overleden te Lonneker 30 Januari 1928 en
2 Februari d.o.v. aldaar begraven op het
R. K. Kerkhof.

De benauwdheden mijns harten zijn talrijk ge-
worden, doch mijne hoop bleef gevestigd op God,
mijn lot heb ik gesteld in Zijn handen.

Ps. 24. 17.

Zoo gij mij 's morgens vroeg komt zoeken, zal ik
er niet meer zijn. Zalig de dienstknecht dien de
Heer bij zijn komst wakende vindt.

Job. 7. 21. Math. 24. 46.

Werkzaam en vol zorg heeft hij zijn brood niet
in ledigheid gegeten.

Spreuken 30. 29.

De dood is een rust en een bevrijding van het
zweet en de zorgen dezer aarde.

H. Joan. Chrys.

Geliefde Echtgenoot en Kinderen, weent niet over
mijn dood, verheugt u veeleer, dat ik in den Hemel
het loon mijner werken ga ontvangen; daar wacht
ik op u, Kinderen houdt uw moeder in eere, alle
dagen haars levens en bidt veel voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

H. P. Vos, Koster, Lonneker.