

Johanna Maria Punte

Geb.: 25-9-1924 te Losser

Overleden: 31-12-1992

Ingetreden „Onder de Bogen” in 1951.

Geprofest: november 1954.

U God danken wij

U Heer prijzen wij

U Eeuwige Vader eert heel de aarde

In Gods scheppingsplan, zo lezen wij in het boek Genesis, schiep God op de zesde dag de mens naar Zijn beeld. Op die scheppingsdag kreeg het gehele mensdom zijn bestemming, ook het leven van Zr. Rosula.

De familie Punte vormde een gelukkig gezin, waarover Zr. Rosula vaak met veel dankbaarheid sprak en aan terughdacht.

In de oorlogsjaren kwam zij in contact met de „Bogenzusters”, die tijdelijk met bejaarde mensen in Zenderen woonden. Na die periode ging zij naar Sneek voor de verpleegstersopleiding.

In 1951 trad zij in „Onder de Bogen”. Na haar Professie ging ze naar het O.L.V. Gasthuis in Amsterdam, waar ze al spoedig ontdekten dat zij een ernstige hartafwijking had, waaraan ze geopereerd moest worden. Na haar herstel

heeft zij nooit meer haar volle kracht kunnen geven aan het verplegen van zieken. Ze werd overgeplaatst naar Sneek, waar ze jaren als telefoniste werkzaam was. In Schiedam en Ryckholt heeft ze ook deze functie nog lang vervuld. Na een welbesteed leven kwam ze in 1986 naar Heeten om wat dichterbij de familie te zijn.

Haar actieve aard stond nog niet toe dat ze van haar welverdiende rust kon genieten. Veel hand- en spandiensten heeft ze tot het laatste nog verricht. Zij moest bezig zijn.

In die zes jaren dat zij in de „Jsselgouwe” woonde, was ze een voorbeeld voor velen.

Naast haar hartafwijking openbaarde zich een ongeneeslijke ziekte. Bestralingen en chemokuren heeft ze dapper ondergaan en ze bleef er steeds optimistisch onder. Hoe ze over haar ziekte en naderend sterven sprak en er mee leefde, heeft velen gesticht.

Wat heeft ze afgelopen zomer genoten van haar Lourdes-reis; waarschijnlijk heeft zij bij Maria de kracht gekregen om deze laatste levensfase zo rijk en bewust te leven en te beleven.

Zr. Rosula, dank voor alle zorgen aan je familie besteed. Je was altijd nauw bij hun lief en leed betrokken.

Ook dank van je medezusters. Je was een voorbeeld voor jong en oud. Dat God je hier rijkelijk voor zal belonen is de wens van je familie en medezusters uit Heeten.