

Met eerbied willen wij  
blijven denken aan

**Martinus Gradus Punte**  
echtgenoot van  
**Hendrika Geertruida Maas.**

Hij werd op 26 september 1931 te Losser geboren. Temidden van zijn familie hebben wij in het sacrament van de zieken afscheid van hem genomen. Op 20 december 1990 is hij in het ziekenhuis te Enschede overleden. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte in Losser, volgde zijn crematie te Usselo op 24 december.

---

Op de vooravond van het Kerstfeest hebben wij hem uit handen moeten geven. Als gelovige mensen hebben wij dat gedaan, als mensen die zich toevertrouwen aan het Licht dat in ons leven is gekomen, Jezus Christus, de Zoon van God. In dat Licht mag hij nu leven.

Wij zullen verder leven met vele goede herinneringen. Hij zou een dezer dagen met zijn vrouw het 25-jarig huwelijksfeest vieren. Het zou een jubileum worden dat uiting zou geven aan het

geluk dat ze er beiden aan hebben beleefd.

Hij was een man die op en top van de natuur hield. Dat was ook de reden dat zijn eerste beroep als kleermaker hem niet langer beviel. Hij ging in het verzekeringswerk ; dat bracht hem met veel mensen in contact in Losser en daarbuiten. Hij maakte gemakkelijk contacten. En ook al was hij slachtoffer geworden van een kinderverlamming, hij heeft zich door de handicap niet laten leiden.

Hij hield van zijn werk, daarom werkte hij hard en veel.

Zijn leven was goed besteed.

Hij moge rusten in vrede.

Voor uw medeleven in de dagen tijdens zijn ziekte, voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en crematie zijn wij u zeer dankbaar.

U was een echte steun voor ons.

H. G. Punte-Maas  
Fam. Punte  
Fam. Maas