

† † †

GEDACHTENIS AAN

Wilhelmus Johannes Punte

echtgenoot van

Berendina Irmina Johanna Lohuis

Hij werd geboren op 4 september 1898 te Enschede en is, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk, op 28 juni 1967 te Enschede overleden. 1 juli d.a.v. hebben wij zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde op het R.K. Kerkhof te Enschede.

In het evangelie van St. Jan lezen wij, dat Jesus weende om de dood van zijn vriend Lazarus. Met alle recht mogen nu ook wij bedroefd zijn bij de dood van onze man en vader, die de zijnen liefhad en door de zijnen werd bemind.

Maar de troost, die Jesus gaf aan Martha, geeft Hij ook aan ons: Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven en ieder, die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven.

Wij smeken U, Vader in de hemel, betoon Uw barmhartigheid aan Uw overleden dienaar Wilhelmus, die Gij als een trouwe echtgenoot en goede vader in ons leven hebt geplaatst. Bevrijd hem van alle menselijke zwakheden en moge hij delen in de vreugde van Uw glorie.

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,
wees zijn voorspraak.