



Een dankbare herinnering aan

## Ida Gerharda Maria van Putten

\* Hengelo, 10 mei 1912

† Hengelo, 30 juli 2000

We hebben haar op 3 augustus 2000, na de  
uitvaartmis in de St. Lambertusbasiliek, te ruste  
gelegd op de begraafplaats aan de Deurninger-  
straat aldaar.

Voor uw blijk van medeleven betoond na het  
overlijden van onze tante danken wij u hartelijk.

De familie

## Verdriet

*Verdriet waarvoor geen woorden zijn,  
zoveel vragen, maar zonder pijn;  
en God lijkt vaak zo heel ver weg.  
Geloof dat niet, vertrouw en leg  
je hele leven voor Hem neer,  
niets is te zwaar voor God, de Heer,  
die nooit een kind van Hem verlaat,  
juist in de nood vlak naast je gaat.  
Al wordt je weg een zware last,  
Hij heeft beloofd: ik houd je vast.  
Geloof het door je tranen heen,  
God heeft je lief, laat je nooit alleen.*

Bij dit afscheid overheersen gevoelens van dank-  
baarheid. Een lang en zorgzaam leven in ons  
midden heeft z'n tooi gekregen.

God heeft haar inzet en eenvoudig geloof vol-  
tooid.

In Zijn "hemel" van licht en liefde mag ze nu  
voorgoed rusten in vrede, samen met haar ouders  
en zussen die haar zijn voorgegaan.

Naar het voorbeeld van Moeder Maria ging ook zij  
de weg door het leven.

Ida heeft haar taak volbracht. Moge Moeder Maria  
haar nu geleiden naar het hemelse oord van licht  
en vrede.