



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Alphonsus Gerardus Hendricus Putter

Echtgenoot van

Geertruida Maria Morselt

Geboren te Amsterdam 14 November 1893, na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der Stervenden 9 April 1942 te Utrecht overleden en begraven 13 April op het R. K. Kerkhof aldaar.

Te vroeg naar menselijke berekening maakte een godvruchtige dood een einde aan dit zorgzaam leven in dienst van God en van zijn huisgezin.

Zijn aandenken blijft in ere; want zijn leven was voorbeeldig, zoals zijn sterven.

„Bid en werk” was het devies van zijn leven, totdat hem onverwacht een dodelijke kwaal trof, die hij bereidwillig en in eenvoud van geloof uit Gods hand aannam; zonder klagen verdroeg hij zijn ziekte en stierf in volkomen overgeving aan Gods H. Wil.

Degelijke beginselen en christelijke deugden liet hij als een kostbare erfenis achter aan zijn kinderen, voor wie hij een voorbeeld was van christelijke levensopvatting.

Geliefde echtgenote, zwaar valt voor U mijn heengaan, maar de God van vertroosting zal U sterken.

Mijn dierbare kinderen, wandelt in de vreze des Heren, zoals gij van mij hebt gezien en bidt God voor de rust van mijn ziel.

Hij ruste in vrede.

P. J. Jonker, van Lennepstraat 93