

In de vrede van Christus rust

ARNOLDUS ANTONIUS PUTTERS

weduwnaar van Henrica Hock

Geboren te Oss 28 juni 1894 en overleden te Wamel 25 januari 1979, na voorzien te zijn van het Sacrament der zieken.

Hij werd begraven op het R.-K. kerkhof te Wamel.



We mogen God dankbaar zijn, dat Hij onze vader tot Zich geroepen heeft en hem voor een lang ziekbed heeft gespaard. Heel zacht is hij Ingesluimerd, na de hoge leeftijd van 84 jaar bereikt te hebben.

We kunnen vol dankbare herinnering aan onze vader blijven denken. Hij was echt nog een mens van ouderwetse degelijkheid. Een man op wie men kon bouwen en vertrouwen. Zijn geloof ging hem boven alles. Zijn grootste vreugde was op bedevaart naar Gerardus te gaan. „Als je maar vertrouwen hebt, komt alles in orde.“

Ook zelfs toen de laatste jaren zijn geestelijke vermogens wat achteruit gingen, bleef zijn godsdienstige overtuiging onaangetaast overeind staan. Telkens maar weer wou hij naar de H. Mis, waar hij vroeger zoveel troost en bezieling gevonden had.

Zorgvol en liefdevol heeft hij voor zijn gezin gewerkt. Hij stond dag en nacht voor hen klaar.

Hij leefde eenvoudig en was altijd met alles tevreden.

Het was een zegen voor hem dat hij altijd thuis heeft kunnen blijven waar zijn dochter hem liefdevol verzorgde en voor wie nooit iets te veel was.

Wij die achterblijven geloven dat hij nu in Christus de eeuwige vrede en vreugde gevonden heeft en daar zal geen pijn zijn en verdriet, daar zal God hem omgeven.

Voor de vele blijken van medeleven, betoond na het overlijden en bij de begrafenis van onze innig geliefde vader, schoonvader en opa, zeggen wij U hartelijk dank.

FAMILIE PUTTERS

Wamel, januari 1979