





Gedenk in uw godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger

Helena Maria van Raaij

echtgenote van
PETER JOHANNES FOLLONG

geboren te Haps 24 juni 1893 en na voorzien te zijn van de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk overleden te Nijmegen 1 maart 1959 en begraven 5 maart d.a.v. op het r.-k. kerkhof «Jonkerbos».

Zoals haar leven was, zo is ook haar sterven geworden: een gelovig zich toevertrouwen en overgeven aan de beschikking van God, ongekunsteld, eenvoudig en oprecht. Zo zal het simpele gebaar der toegestoken hand en haar liefdevolle blik, waarmee zij van allen afscheid nam, een troostende herinnering blijven aan haar ziekbed.

Wij geven haar aan God terug en wij doen dat in de overtuiging dat God in wijsheid en in liefde zo beschikte. Maar we hadden graag haar in ons midden gehouden, waar zij als echtgenote en moeder met haar liefde en haar rust ons allen blij en gelukkig wist te binden.

Dierbare vrouw en moeder, in een dankbaar hart leeft gij bij ons voort, terwijl wij in uw goede geest de weg door het leven gaan tot wij elkander voor eeuwig zullen wederzien.

Ten Paradijze geleiden u de Engelen,
om er te leven in het geluk van
Gods grenzenloze liefde. Amen.