



In Memoriam

PIET RAAIJMAKERS

In Uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen
de ziel van Zaliger
de Weledele Heer

PETRUS JOHANNES WILHELMUS RAAIJMAKERS

Echtgenoot van Mevrouw

Johanna Maria Catharina Mertens

geboren te Helmond, 25 October 1890 en overleden op
14 September 1955 in het St. Anthonius-Ziekenhuis te
Utrecht, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten
der Stervenden. Begraven op 17 September 1955 op het
R.K. Kerkhof van de Parochiekerk van St. Lucia te
Mierlo-Hout.

God gaf, God nam : Zijn naam zij gezegend.
'n Goed mens is heengegaan. Vader van een kroostrijk
gezin laat bij zijn vrouw en kinderen de herinnering na
van een voorbeeldig leven in alle opzichten. Hij had een
geloofsovertuiging, waarvan zijn daden meer nog dan
zijn woorden de sporen achterlieten, een bezorgdheid
voor de toekomst der zijnen, die hem voor geen offers
deden terugschrikken. Zijn weloverwogen plannen verrieden
in hem een wijs beleid en hij hielp waar het moest en
wanneer het kon met de uitvoering er van. In zijn toe-
wijding voor zijn vrouw en gezin faalde hij nooit. Ook
zijn talrijke kleinkinderen, die zeer aan hem gehecht
waren, zullen hem steeds gedenken. De zaak verliest aan
hem de ziel en de stuwkracht, waaraan zij baar bloei
dankt. Hij ging op in zijn werk en vergde het uiterste van
zijn krachten.

Rondom de lijkbaar van onze lieve, onvergetelijke Papa,
omfloerst met verdriet, moet een gedachte van dankbaar-
heid ons overheersen voor Hem, die ons zo'n beste man
en goede vader schonk en zoveel goeds in onze zielen
achterliet. De stonden die wij van 's morgens tot 's avonds
aan zijn ziekbed doorbrachten, zullen wij nooit vergeten.
Geloof in God, die de Weg, de Waarheid en het Leven
is en gij zult leven ook al waart ge reeds gestorven.

Mijn Jezus barmhartigheid.