

„Laat mij opgenomen worden in vrede ; want sterven is mij liever dan leven”. Tob. 3.6.

Ter nagedachtenis aan

HERMINA JOHANNA RAEKE

weduwe van

HENDRIKUS HESSELINK

Zij werd geboren 6 maart 1888 te Losser en overleed te Oldenzaal 25 oktober 1969. Wij hebben haar lichaam 29 okt. d.a.v. te ruste gelegd op het r.k. kerkhof van Oldenzaal.

Op hoge leeftijd heeft de Heer van leven en dood haar nog plotseling uit deze wereld weggenomen, om haar te brengen naar zijn Rijk van eeuwige vrede en vreugde.

Zij heeft geleefd in stilte en eenvoud, teruggetrokken in haar huiselijke kring, waar zij zich veilig en beschermd voelde.

Dierbare zoon, in dankbaarheid zal ik blijven denken aan je nimmer ophoudende zorg en toewijding, waar mee je altijd voor mij klaar stond. Moge je daarvoor beloond worden nu jezelf met je toekomstige echtgenote wilt bouwen aan een nieuw leven.

Vader, Zoon en Heilige Geest, wij geloven en met de hulp van Uw genade willen wij blijven geloven, dat het waar is, dat zonder lijden niets belangrijks tot stand komt en dat ook wij door het kruis de verrijzenis zullen binnengaan.

Voor Uwe bewijzen van deelneming en medeleven, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder, betuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE HESSELINK

Oldenzaal, oktober 1969.