





*Nooit klagend, nooit vragend
Altijd alles zelf dragend
Haar handen hebben voor ons gewerkt
Haar hart heeft voor ons geklopt
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht*

In dankbare herinnering aan

Maria Elisabeth Wigger – Rakel

Liesbeth

weduwe van

Hendrik Wigger

Wietmarschen
8 september 1925

Oldenzaal
18 december 2009

Ma, je groeide op in een groot gezin. Je genoot van de natuur om je heen.
Je was een bescheiden vrouw die niemand tot last wilde zijn. Je was ook erg zorgzaam.

In 1963 trouwde je met pa. Hierna vormden jullie een gezin waar je met veel liefde voor zorgde. Ook de zorg voor Oma Wigger kwam daar later bij.

We blijven je herinneren als een lieve moeder en oma. Je was 43 jaar samen met pa. Na de dood van pa werd het voor jou niet makkelijk, maar je bleef toch genieten van de kleine dingen en de mensen om je heen. De laatste tijd en met name de laatste 3 maanden heb jij veel moeten doorstaan.

*Rust nu maar zacht in vrede.
Bedankt dat je onze fijne moeder en oma
was.*

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen bij het afscheid van onze lieve moeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen