



Dankbare herinnering aan

ANNA HELENA RAKERS

echtgenote van
Johannes Gerardus Scherpen.

Zij werd geboren op 18 februari 1913, en overleed, na voorzien te zijn van het Sakrament van de zieken, op 30 maart 1976 te Nieuw-Schoonebeek. Aldaar werd haar lichaam begraven op 2 april d.a.v. op het R.K. kerkhof.

Onverwacht ging moeder van ons heen. We hadden nog zo graag afscheid van haar genomen. Haar eigen hartelijke woorden, als wij bij haar op bezoek waren, hadden wij willen herhalen: „Blijf nog even”. Maar de Heer van het leven beschikte anders, en moeder vertrok. Niet begrijpend blijven wij achter.

Onze troost en sterkte ligt in het voorbeeld dat moeder zelf ons gaf. Een voorbeeld van geloof en van overgave aan Gods H. Wil. Een voorbeeld van goedheid en liefde als vrouw, moeder en oma. Ondanks verdriet en tegenslag bleef zij de sterke vrouw in haar

zorg voor anderen, voor vader en Tony, voor de andere kinderen en de kleinkinderen.

Wij zullen moeder missen, maar van haar goedheid en liefde zullen wij ook in de toekomst nog heel veel profijt hebben. De liefde waarmee zij ons samenbond, zal voor ons allen een steun blijven in het helpen van elkaar.

Moeder, u ging graag om met God en de mensen. Het goede van deze aarde wist u dankbaar te waarderen. U was dankbaar voor ondervonden hartelijkheid en vriendschap. Wij geloven dat de goede God u nu beloond heeft met het eeuwige geluk. U zult ons niet vergeten. Ook wij houden uw gedachtenis in ere. Help ons uw voorbeeld voor onszelf te gebruiken, om ook eens het geluk te bereiken dat nu uw bezit is.

Moge zij nu rusten in de Vrede van haar en onze Heer. Amen.

Voor uw blijken van meeleven, betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij allen hartelijk dank.

J.G. SCHERPEN
kinderen en kleinkinderen.