





In liefdevolle herinnering aan

Gerard Rakers

Gerhardus Johannes Albertus

echtgenoot van

Ria Rakers – Ekkelboom

Gerard is geboren op 31 oktober 1944 te Losser. Op 4 februari 2008 is hij overleden te Denekamp. Na de Uitvaartplechtigheid op 8 februari in de H. Nicolaaskerk te Denekamp is hij gecremeerd in crematorium 'Enschede' te Usselo.

Samen met zijn moeder en zijn broer Jan hebben ze op verschillende plekken in Denekamp gewoond. Gerard heeft zijn vader nooit mogen kennen. Dat is moeilijk voor hem geweest. Hij vond zijn rust, maar ook zijn plezier bij de ooms en tantes in het Beuninger Achterveld. Gerard hoorde je vaak zingen en fluiten. Een 'goeiendag' was er voor iedereen. Gerard was een man van weinig woorden, die altijd voor een ander klaar stond. Hij was geen man van stil zitten, werkte graag.

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen waren alles voor hem. Daar kon hij intens van genieten. Samen op de fiets naar de Vrijdijk en met de kleinkinderen naar de molen of de waterval.

Honden zijn erg belangrijk geweest in zijn leven. Vele uren heeft hij doorgebracht bij de hondenclub.

Daarnaast was Gerard vaak te vinden op zijn 'land' aan de Sombeekweg, want tuinieren en verbouwen was zijn lust en zijn leven. Familie en bekenden mochten mee genieten van zijn oogst.

We zijn dankbaar voor alles wat Gerard voor ons gedaan heeft.

*Lieve Gerard, we zullen je erg missen,
maar je bent voor altijd in ons hart.*

We willen iedereen bedanken voor het medeleven en de getoonde belangstelling na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa. Dat heeft ons goed gedaan.

Ria Rakers – Ekkelboom
Jolanda en Wilfried
Jurre, Jochem
Ronnie
Naomi, Joey, Celeste
Rik en Elisabeth