



In dankbare herinnering aan

Theo Ramaker

Geboren op 21 februari 1947 in Hengelo.

Overleden op 15 mei 1996 "Im Harz"

Mijn man en mijn vader was een zorgzame en behulpzame man.

Hij stond altijd voor iedereen klaar en niets was hem teveel.

Dit is hoe wij hem zullen herinneren en hopen u ook.

Voor al uw bliken van medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn man en mijn vader zeggen wij u hartelijk dank.

Wies Ramaker - Gusman
Veronica