



In dankbare herinnering aan

JEF RAMAKERS

echtgenoot van

Jeanne Damoiseaux

Hij werd geboren te Geulle 4 juni 1930 en overleed, gesterkt door het Sacrament der zieken, te Geleen, 28 december 1984. Na een plechtige eucharistieviering werd hij begraven op het parochiekerkhof van Oud-Geleen 2 januari 1985.

Naar ons gevoel veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mijn goede man, vader en opa. Jef stond bekend als een harde werker en zeer goede automonteur. Hij moest altijd bezig zijn, niets was hem te veel, want zijn werk was tevens zijn hobby. Iedereen die een beroep op zijn kundigheid deed kon op hem rekenen. Ontelbare mensen heeft hij geholpen. Zo heeft hij heel veel contacten gehad. Hij was ook een man die niet alleen kon zijn, hij moest mensen om zich

heen hebben. En zolang als het maar enigszins kon is hij werkzaam gebleven.

Als man en vader was hij zeer bezorgd voor zijn gezin; zijn kleinkind was alles voor hem. Gedurende zijn ziekte heeft zijn goede vrouw hem met een bewonderenswaardige toewijding verzorgd en hij is temidden van de zijnen van ons heengegaan. Hij heeft zijn offer volbracht. Wij mogen vertrouwen dat zijn leven niet zinloos is geweest en dat het echte leven sterker is dan de dood en dat de liefde blijft. Moge hij rusten in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele bliken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de uitvaart van U mocht ontvangen.

De ze swekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te Geleen, zondag 10 februari 1985 om 17.30 uur.