





Dankbaar herinneren wij onze
lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder.
Vanmorgen overleed zij in alle
rust, na slechts enkele dagen
ziekte

Dien Landewé-Rasink

weduwe van
Bernard Landewé

* Lonneker, 5 juli 1907
† Enschede, 22 maart 2001

We begraven haar bij vader op de
Oosterbegraafplaats in Enschede.

"Gelukkig zijn we geweest toen we pas
getrouwd waren. Veel wandelen en fietsen.
Het leven kan mooi zijn!

Dat ook verdriet bij het leven hoort, daar
dachten we niet aan. Het werd ook ons deel.
We werden gezegend met een kinderrijk
gezin. Het bracht ons veel geluk, maar ook
grote zorgen. Het verlies van een kind valt
zwaar. En oorlog met zijn verschrikkingen
laat diepe sporen na. Toch waren er vele
mooie momenten, vooral als we samen
waren met zijn allen bij verjaardagen en
feesten. En zoals vandaag nu we 40 jaar
getrouwd zijn. Ja, het leven kan mooi zijn."

Dit zei moeder toen ze 40 jaar getrouwd
waren. Zo zullen we haar en vader ook
herinneren, in dankbaarheid voor alles wat
ze voor ons gedaan hebben.

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling
en medeleven.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen