

In dankbare herinnering aan

## **Bennie Rauhé**

echtgenoot van Catharina Ekkelboom

Hij werd geboren op 8 juni 1943 te Losser en overleed na een angstig en toch ook moedig gedragen ziekbed op 19 juni 1996 thuis te Denekamp. We hebben hem op 24 juni voor het laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de Heilige Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp. Daarna hebben wij afscheid van hem genomen in het crematorium te Usselo.

Met Bennie hebben wij van een lieve man, een onvergetelijke vader en een bijzonder mens afscheid moeten nemen. Hij was een man op wie je nooit tevergeefs een beroep deed en die altijd voor iedereen klaar stond. Hij was geen groot prater, maar wel iemand die heel goed kon luisteren. Het gezin betekende alles voor hem en kwam altijd op de eerste plaats. Hij leefde voor zijn vrouw, met wie hij ruim 25 jaar lief en leed heeft mogen delen, en voor zijn beide kinderen Raymond en Rosewita. Altijd stond hij voor ze klaar en zichzelf cijferde hij daarbij helemaal weg. Hij hield van het gezinsleven. De dagelijkse warme maaltijd was voor hem een heilig moment op de dag. Daar werd alles besproken wat ieder zo meemaakte.

Werken was zijn lust en zijn leven. Altijd was hij met iets bezig. Hij was iemand met gouden handen. Alles kon hij maken. Het liefst was hij aan het werk in zijn schuurtje achter in de tuin: klussen aan auto's en motoren met op de achtergrond een muziekje.

Zeven maanden voor zijn sterven werd Bennie getroffen door een hartinfarct. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Daar openbaarde zich langzaam een ernstige en slopende ziekte waarvan hij niet meer kon genezen. Het kostte hem heel veel moeite om van zijn vrouw en kinderen afscheid te nemen. Met name de laatste maanden van zijn ziekbed was hij zeer emotioneel. Liefdevol is hij de laatste weken thuis door zijn vrouw en kinderen verzorgd.

Een ongelijke strijd heeft Bennie moeten strijden. Het doet ons pijn dat wij hem nu al uit handen moeten geven. Wij bidden dat God zich over hem mag ontfermen en dat hij na een arbeid- en zorgzaam leven nu rust gevonden mag hebben, zonder pijn en zonder lijden. Bennie bedankt voor alles wat je ons gegeven hebt. We zullen je heel erg missen. In gedachten zul je altijd bij ons blijven. Rust in Vrede!

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en gebed na het overlijden van mijn man en onze lieve vader.

Fam. Rauhé - Ekkelboom