



Als dankbare herinnering aan

BERNARD JOHANN REEF

weduwnaar van
Elisabeth Johanna Agten.

Hij werd geboren 26 april 1895 te Epe(Dld).

Plotseling werd hij 7 februari 1984
uit ons midden weggeroepen.

Na een Eucharistieviering in de
parochiekerk te Glanerbrug 10 februari
1984, hebben wij afscheid van hem
genomen.

Goede God en Vader, dit plotselinge af-
scheid van onze lieve vader en grootvader
valt ons zwaar, want hij was nog steeds het
middelpunt in onze familie. Toch vinden
wij het een weldaad dat hij zo lang in ons
midden mocht leven. Daarom kunnen wij
U ook echt dankbaar zijn voor het rijke le-
ven van onze vader en grootvader.

Wij beseffen nu nog beter wat er een welda-
dige invloed van hem is uitgegaan: hij was
een eenvoudig, bescheiden man, een harte-
lijk mens met zin voor humor; hij was een
man van groot plichtsbefef.

Hij leefde voor ons, zijn gezin; was een vak-
bekwame en onvermoeibare werker. Hij had
plezier in zijn werk en droeg graag van zijn
vakkennis over op anderen, hij gunde an-
deren datzelfde plezier in vakmanschap;
draag was hij anderen van dienst.

Het was voor hem een eer te werken aan
bouw en restauratie van kerken, Gods hei-
ligdommen in deze wereld.

Hij hield van zang en muziek; daarin vond
hij steun en troost, vooral toen hij nage-
noeg blind was geworden.

Hij zong als koorlid in de eredienst en was
bereid zelfs dirigenten te vervangen: want
Gods lof moest gezongen worden!

In een van de huizen, het Ariënshuis, bracht
hij zijn laatste levensjaar door. Daar was hij
dankbaar voor elk bezoek en voor elke vorm
van aandachtige zorg.

Zo was hij een man, van wie wij veel heb-
ben gehouden.

Daarom kunnen wij U, goede God, dank-
baar blijven voor het weldadige leven van
onze vader en grootvader in ons midden.

Beste kinderen en kleinkinderen, heel veel
dank voor jullie zorg en liefde, vooral in de
laatste jaren van mijn groeiende afhanke-
lijkheid.

Heel bijzonder dank aan Jo en Trautchen,
voor jullie dagelijks bezoek. Jullie brachten
telkens weer een stuk licht in mijn donker-
te.

Heilige Maria, moeder van Christus en onze
moeder, bid voor ons allen.

Voor uw medeleven en ter gedachtenis aan
hem zeggen wij U onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.