



Wij willen U hartelijk bedanken voor de wijze waarop U met ons hebt meegeleefd na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

GERARD JOSEPH REEF

geboren te Oldenzaal op 6 maart 1919
overleden te Delft op 22 juli 1988

Uit aller naam:
A. M. Reef-Mulder

Delft, augustus 1988

*Nu het rouwrumoer rondom jou is verstomd
De stoet voorbij is, de schuifelende voeten
Nu voelen wij dat er een diepe stilte komt
Maar in die stilte zullen wij je opnieuw ontmoeten
En telkens weer zullen wij je tegenkomen
We zeggen veel te gauw: het is voorbij
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
Niet wie je was, ook niet wat je zei
We zullen nog altijd grapjes met je maken
We zullen samen door 't stille landschap gaan
Nu je onze handen niet meer aan kunt raken
Raak je ons hart nog duidelijker aan*