



Ter dankbare herinnering aan
Maria Dorothea Reef

geboren 6 februari 1899 te Stad Delden

Gesterkt door het H. Sacrament van de zieken is zij overleden op 14 februari 1984.

Na 'n plechtige eucharistieviering in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijdurende Bijstand te Bentelo hebben wij haar ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar op 17 februari d.o.v.

Voor uw belangstelling en medeleven ondervonden na het overlijden van onze zorgzame tante Maria zeggen wij u allen hartelijk dank.

*Fam. Timmerman
Fam. Reef*

*Bentelo, 17 februari 1984
Bentelosestraat 54*

Zalig zijn zij, die in de Heer sterven.

Een goede en lieve vrouw is van ons heengegaan

Een vrouw, die haar leven heeft gesleten in de verborgenheid van het huiselijk leven.

Zoals Martha, was tante Maria vol zorg voor anderen, terwijl zij toch niet vergat zich bezig te houden met de dingen van de Heer.

Heel haar leven heeft zij opgedragen aan 't gezin waar zij thuis was, waar ze jaren lang de plaats heeft ingenomen van haar veel te vroeg overleden zuster, waarbij ze alle kinderen met een enorme zorg en liefde heeft omringd.

Wij zullen haar allemaal erg missen, zoals wij ook altijd haar heldere verstand en rust bij ons in herinnering zullen houden.

Haar verering tot de H. Maagd Maria in de Hemel was bijzonder groot, waaruit zij steeds weer de kracht putte om verder te gaan.

Veel bad zij tot O.L. Vrouwe, waarbij zij zeker volgend gebed dikwijls herhaald zal hebben:

*Dan zal ik eens, lieve Moeder,
U bedanken op de dag,
Dat ik eenmaal in de Hemel,
Uw gelaat aanschouwen mag.*

Moge zij rusten in de vrede van de Heer.

Onze Vader: