



In dankbare herinnering aan

RUDOLF HERMAN MARIA REEF

Echtgenoot van
A.M.H.W. Reef-Teijssen

Geboren op 19 oktober 1939 in Oldenzaal
Gestorven op 23 december 2009 in De Lutte

Hoe mooi was het te voelen, dat je niet alleen
onze pappie was maar ook onze beste vriend.

*“Niemand hoeft te treuren, ik heb een fantastisch leven
gehad waarvan jullie allen deelgenoot waren”*

*“Voor mij is er geen zinvoller eerbetoon; dan dat jullie
het leven met liefde en kracht hervatten”
“Het ga jullie goed”*

Met diepe genegenheid en groot respect herinneren wij
mijn lieve man, onze fantastische vader en grootvader.
Bij alle verdriet om zijn heengaan blijft ons sterker een
gevoel van dankbaarheid en diepe bewondering voor
zijn manier van leven.

Hij heeft zijn leven intens geleefd, het goede genoten,
de vele fysieke tegenslagen waardig en berustend
aanvaard. Zijn geest bleef ongebroken.
Maar ondanks zijn moedige wilskrachtige strijd heeft
hij toch te vroeg moeten opgeven.

Hij was een steun en toeverlaat voor velen, altijd
bereid om te helpen op basis van inzicht en een grote
levenswijsheid.
Wat hadden wij met elkaar een fijn gezin – en wat
zullen we zijn warme belangstelling en bezorgdheid,
maar vooral zijn humor en speciale stijl missen.

Hij was de belangrijkste schakel in onze familie en
zolang er herinneringen zijn blijft hij voor ons altijd
leven.

Het was een groot voorrecht om tegen deze fijne
man, pappie en opa te mogen zeggen, en om met zijn
woorden te eindigen,
“Adios, bedankt”

Poortbulten, 29 december 2009