



*Wij staan niet altijd stil  
bij het woord "samen"  
maar het is een groot gemis  
als "samen" uit je leven is.*

Met veel liefde  
zullen we blijven denken aan

## Ben Reehuis

weduwnaar van Marietje Reehuis-Slotman

\* 1 juli 1925

† 5 maart 2009

Ben was de middelste zoon uit een gezin van 9 kinderen. Tijdens zijn militaire dienstplicht in Indië heeft hij Marietje leren kennen als penvriendin. Na een lange verkeringstijd zijn ze in 1955 getrouwd.

Ben en Marietje kregen 3 dochters waar Ben altijd hard voor heeft gewerkt en goed voor heeft gezorgd. Ze hebben jarenlang met veel plezier aan de Valkstraat gewoond. Het gezin was inmiddels uitgebreid met 3 schoonzons en na verloop van tijd ook 3 kleinkinderen.

Toen Marietjes gezondheid achteruit ging, zijn ze verhuisd naar de Kostersegaarden. Met enorm veel liefde heeft Ben voor Marietje gezorgd. Dit was lang niet altijd gemakkelijk maar hij heeft het geweldig gedaan.

Nadat Marietje was overleden heeft hij zijn leven weer goed opgepakt. Hij genoot van de bezoeken van de kinderen en kleinkinderen, de vele wandelingen met Anja en even een visje halen op de markt.

Zijn dagen vulden zich met puzzelen en vooral voetbal kijken. Nadat afgelopen oktober Gerard Bloemen overleed, voelde Ben zich alleen. Wij waren niet in staat deze leegte op te vullen. Na een kort maar heftig ziekbed is hij uiteindelijk in alle rust overleden. Hij is naar Marietje gegaan.

*Ben, vader, opa, tot ziens.  
We komen elkaar weer tegen.*

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling.

Anja en Frans  
Dinette en Harry  
*Jelle, Tijmen*  
Miriam en Erik  
*Femke*