



*De boom,
Hij stond daar zo krachtig
de wortels om hem heen
regen - stormen orkanen
trotseerde hij alleen.
Open hingen zijn bladeren
druppels ving hij op.
Het zonlicht liet hij komen
tot boven in de top.
Eén kracht kon hij niet weerstaan
de wortels bleven zitten
de boom kon niet meer staan.
Hij was krachtig die mooie boom
Hij rust nu in vrede
in een diepe droom...*



Ter herinnering aan

HERMAN REEHUIS

Geboren te Losser, 17 oktober 1919.
Overleden te Borne, 10 december 1988.
Zijn lichaam werd ter ruste gelegd op het
kerkhof te Borne, 14 december 1988.

Hij was zich reeds lange tijd bewust, dat hij een slepende ziekte bij zich droeg. Moedig en met een groot vertrouwen op God, heeft hij zijn leed gedragen.

Niet het sterven vond hij moeilijk, maar het achterlaten van hen, die hem dierbaar waren.

Dankbaar was hij al die tijd voor allen, die voor hem hebben gezorgd of op andere wijze tot steun zijn geweest.

Zijn eigen leed vergetende heeft hij, zolang hij kon, anderen troost en raad gegeven.

Allen die hem goed hebben gekend, weten dat hij een goede man en vader was: hij zal voor altijd in onze herinnering blijven.

Moge hij Gods beloften nu in vervulling zien gaan: eeuwige rust en vrede in Gods Vaderhuis.