

Met dankbaarheid kijken we terug op het leven van

HENDRIKUS JOSEPH REEKERS
echtgenoot van

Elza Wilhelmina Maria Helthuis

Hij werd geboren op 17 maart 1927 te Losser. Terwijl de voorbereiding werd getroffen voor het Sacrament van de Zieken overleed hij plotseling in het Radboud-ziekenhuis te Nijmegen op 10 september 1986. We hebben afscheid genomen tijdens de Eucharistieviering in de parochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Oldenzaal op 15 september, waarna we hem begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Oldenzaal.

We zijn allen bedroefd, nu je van ons bent heengegaan, maar tegelijk ook erg dankbaar, dat God je uit je lijden heeft verlost. We zullen je blijven herinneren als de goede vakman, die veel voor anderen heeft gepresteerd; maar vooral als de liefhebbende echtgenoot, als de trouwe vader en schoonvader. Niets was je teveel en je stond altijd voor iedereen klaar. Daarom hielden we veel van je.

Je sterke wil om te leven en bij ons te blijven hebben je geholpen om je te ver-

zetten tegen je langdurige ziekte; je was daarbij erg bescheiden, je klaagde niet, maar probeerde je tegenslagen in alle stilte te verduren.

Na een moeilijke strijd heb je je gewonnen moeten geven. Ook in je geloof ben je beproefd, evenals in het Oude Testament de man Job; maar mogen we je toebidden de woorden, die Job sprak in zijn ziekte en eenzaamheid: "Want ik weet; ik ben er zeker van: mijn Verlosser leeft, op het laatst zal Hij deze wereld binnentreden . . . aan mijn zijde zal ik Hem zien met mijn eigen ogen". (Job 19,25-28)

Voor uw hartelijk medeleven, ons betoond bij de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze goede vader betuigen we u onze oprechte dank.

Elza Reekers - Helthuis
Benno en Anja
Dennis en Cecil
Gé en Annie
Johanna en Marcel

Oldenzaal, september 1986