



We bewaren een dankbare herinnering aan

Johan Reekers

sinds 25 oktober 1992

weduwnaar van

Gerda Reekers-Brand

Johan werd op 2 september 1924 in Losser geboren en is in zijn huis, aan de Grevinkhof te Oldenzaal op 21 mei 2002, vredig en in alle rust van ons heengegaan.

Na de uitvaartmis in zijn parochiekerk, toegewijd aan Maria, hebben we van Johan afscheid genomen in het crematorium te Usselo op 24 mei.

Johan groeide op in een gezin van vier kinderen. In 1954 trouwde hij in de Drieëenheidskerk met Gerda Brand, waarna ze samen gewoond hebben in de Roveniusstraat, de Burg. Wallerstraat en de Dellenbeekstraat, en sinds 1996 woonde Johan aan de Grevinkhof. Hij heeft altijd hard gewerkt voor zijn gezin, voor Ina en later voor

Herman en met een hartelijke genegenheid voor zijn kleinkinderen Kim en Mark.

Je kon op Johan altijd een beroep doen in zowel goede als slechte tijden, hij heeft altijd voor ons klaar gestaan. Zijn grote hobby was luisteren naar muziek en het maken van muziek, mond-orgel, accordeon en orgel. Jarenlang heeft hij bij Plasticon gewerkt waar hij zich dag en nacht voor heeft ingespannen.

Vele jaren geleden werd hij getroffen door een longaandoening, die zijn mogelijkheden beperkten, maar mede door zijn wilskracht kon hij nog lang in ons midden blijven.

Hij vond veel steun bij ons maar ook in zijn geloof en betrokkenheid bij de kerk.

Zijn levenskaarsje brandde langzaam op, maar daar had Johan vrede mee.

Voor Uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden danken wij U van harte.

Ina en Herman
Kim en Okko
Mark