



*Moeder, mogen de engelen U binnenleiden
in het hemels Paradijs.*

Met dankbaarheid denken wij terug aan
het leven van

MARIA ELISABETH REEKERS

echtgenote van

Hermannus Gerhardus Gilbers

Zij werd geboren in Rheine op 20 mei 1902. Na een leven vol liefdevolle zorg voor haar man en kinderen heeft de goede God haar nog vrij plotseling opgeroepen naar zijn Huis op 2 september 1977. Bij haar Uitvaart op 5 december d.a.v. in haar parochiekerk van de H. Drieëenheid te Oldenzaal hebben we haar aanbevolen bij God en Hem gedankt voor alles, wat onze goede vrouw en moeder in die lange jaren voor ons heeft betekend. Daarna hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof van Oldenzaal.

In haar jonge jaren trad zij in Oldenzaal in het huwelijk en werd daardoor tegelijk moeder van zeven jonge kinderen. In die moeilijke jaren groeiden zij samen tot een gelukkig gezin. Toewijding en moederliefde versterkten de onderlinge band. De kinderen werden groot en stichtten een eigen gezin. Vader en moeder genoten van een goede gezondheid en leefden samen gelukkig verder. Zij volgden het wel en wee van hun kinderen en kleinkinderen

en het ouderlijk huis bleef de trekpleister van de hele familie. Dankbaar tot God vierden zij blij hun 40-jarig Huwelijksfeest met al hun dierbaren. Iedere zondagmorgen trokken zij samen naar hun parochiekerk, om biddend God te danken en zijn zegen te vragen voor groot en klein. Daarin vonden zij de kracht om bij moeilijkheden en zorgen hoopvol vooruit te zien. Zo was zij een diepgelovige vrouw - dienstbaar en een liefdevolle moeder en oma.

Na een rustige levensavond kwam de dood voor haar onverwacht, maar niet onvoorbereid. Moeder heeft haar opdracht volbracht. Zij heeft het voortreffelijk gedaan. Nu mag zij haar leven voortzetten in het Huis van de Vader. Lieve vrouw, moeder en oma, U bent voor ons onvergetelijk. Uw wijze van liefdevolle zorg en intens meelevens met ons allen zal ons bijblijven, ons leven lang. Uw voorbeeld van geloven en zorgzame liefde zullen wij nooit vergeten. Wij blijven met elkaar verbonden in ons gebed.

Heer onze God, neem haar op in Uw heerlijkheid; laat haar delen in de verrijzenis van Uw Zoon. Dat vragen wij U vanuit een dankbaar hart voor de mens, die zij geweest is, en met vertrouwen in U, die de mens roept tot eeuwig leven. Amen.