

Annie Kienhuis - Reerink



Moeder en oma is er niet meer

Zij geeft ons niet meer de hand

Haar plaats in ons huis is leeg

De dood verstoort onze mooie band

In liefdevolle herinnering

Annie Kienhuis - Reerink

weduwe van
Jan Kienhuis

* 4 maart 1929 † 24 februari 2016

We hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens de Uitvaartplechtigheid op zaterdag 27 februari in de H.H. Simon en Judaskerk te Lattrop. Aansluitend hebben we moeder naar haar laatste rustplaats gebracht bij vader op het R.K. kerkhof aldaar.

Familiemens

Ma was een echt familiemens. Ze werd geboren op 4 maart 1929 in Lattrop. Ze was de jongste in een gezin met 6 broers en 1 zus. Dat ze de jongste was wilde niet zeggen dat ze de stilste was. Als ze meende dat er onrecht werd gedaan aan haar, haar broers of zus, dan werd iedereen duidelijk gemaakt dat dit niet kon.

Ook haar vader en moeder verzorgde ze in het ouderlijk huis zo lang ze kon. Haar ouders, daar kwam niemand aan. Het respect voor haar ouders was erg groot. Mijn vader en ik kwamen niets tekort, ze hield het gezinnetje bij elkaar.

Waren wij goed te pas, dan was zij het ook. Groot was dan ook het verdriet, toen bekend werd dat pa kanker kreeg en uiteindelijk daaraan in 1999 stierf. De kreet: "Dat slit wa op den duur" was voor haar niet van toepassing. Tot de laatste dag van haar leven heeft ze hierover getreurd, haar gezin was niet meer compleet. Leonie en ik trouwden en enige jaren later, toen Mats en Brent geboren werden, had ze weer iets waar ze zich enorm op verheugde. De jongens waren alles voor haar, ze was een geweldige oma. Als één van de jongens huilde, huilde zij met hem mee. Niemand moest aan haar kleinkinderen komen. Zij waren dol op oma en oma was dol op hen. Groot is dan ook het verdriet dat zij ons moest verlaten. Één van de belangrijkste dingen die in het teken van haar leven stond is: Dat ze er alles aan deed om ons gelukkig te maken. Ze was een echt familiemens.

Hans

Rust zacht, lieve moeder en oma Annie.

We danken u voor uw steun en medeleven na het overlijden van mijn moeder, schoonmoeder en onze oma.

Hans en Leonie Kienhuis - Katier
*Mats
Brent*