

In dankbare herinnering aan

DIEN REERINK

sedert 1957 weduwe van Bernard Bombeld.

Zij werd geboren te Lonneker op 20 april 1904 en overleed te Enschede, voorzien van het Sacrament der Zieken, op 7 november 1986. Haar lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof der St. Jacobusparochie te Lonneker op 11 november 1986.

Een zorgzame moeder en een meelevende en hartelijke oma is van ons heengegaan. Haar hele leven stond in het teken van zorg voor allen die haar waren toevertrouwd. Als oudste uit een gezin van 13 kinderen heeft zij zich van jongsaf geheel ingezet voor haar familie. Na haar huwelijk in 1928 heeft zij met grote liefde alles gegeven voor haar man en kinderen. Zij was het hart van het gezin en bleef dit ook nadat vader was overleden en haar kinderen eigen gezinnen vormden. Zij bleef tot het einde toe hartelijk meelevend met het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen en was bij alle feestelijkheden graag aanwezig.

Zij had vele goede burens, vrienden en bekenden die graag en regelmatig bij haar over de vloer kwamen.

Zij nam ijverig deel aan het parochieleven en droeg de kerk een warm hart toe.

Zij was een gelovig mens, die er de laatste tijd echt wel moeite mee had als zij in het weekend, door haar zwakke gezondheid, niet naar de kerk kon.

Haar sterven is nog vrij plotseling, maar niet onvoorbereid geweest.

Zij overleed zoals zij geleefd heeft, in eenvoud des harten en met een oprecht geloof en vertrouwen op God.

Haar heengaan laat een leegte achter bij allen die haar lief waren maar stemt ook tot dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en betekend.

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Wij danken U allen voor de vele blijken van belangstelling betoond na het overlijden en de uitvaartdienst van onze moeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen.