



Gegroet,
oKruis
onze enige
HOOP.

Ter dankbare herinnering aan
HENDRIKA REERINK
weduwe van
FRANCISCUS PIKKEMAAT

Zij werd geboren te Tilligte, de 4e mei 1909. Na een kortstondige ziekte, gesterkt door het Sacrament der Zieken, overleed zij op 4 febr. 1976 in 't ziekenhuis te Oldenzaal. Op 7 februari d.o.v., na het vieren van de H. Eucharistie, is zij te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Denekamp.

Deze moeder is van ons heengegaan als iemand van wie gezegd kan worden dat zij de woorden van de Apostel Paulus echt ter harte heeft genomen: „Weest standvastig en onwankelbaar, en gaat altijd voort met het werk des Heren; gij weet toch dat Uw inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is.” (1 Kor. 15: 58)

Dit werk des Heren was voor haar 'n onvoorwaardelijke inzet en zorg voor haar groot gezin, waarvoor zij de verantwoordelijkheid door de vroege dood van vader een lange tijd alleen heeft moeten dragen.

Vastberaden heeft ze dat gedaan, en de kracht daarvoor nodig putte zij uit haar groot geloof en vertrouwen in Christus, getuige de stiptheid en toewijding waarmee zij haar geloof beleefde.

Haar vastberaden en onverzettelijke inzet eisten echter wel van haar het offer niet meer te kunnen genieten van een rustige oude dag. Doch nu bij God zal ze mogen ondervinden dat haar grote inspanning, uit kracht van haar geloof in Christus, niet vergeefs is geweest.

Lieve kinderen en allen die mij zeer dierbaar waren, weest niet al te zeer bedroefd om mijn heengaan. Heel veel dank voor jullie liefdevolle zorgen, toewijding en medeleven. Samen met vader zullen wij bij God een voorspraak zijn voor jullie verdere leven tot we elkaar weerzien bij Hem.

Hiermede betuigen wij U onze harte-lijke dank voor Uw blijken van medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma

FAMILIE PIKKEMAAT

DENEKAMP, februari 1976
Nordhornsestraat 19

J. Benneker - koster - Denekamp