

Dankbare herinnering aan  
\* **HENDRIKUS JOHANNES REERINK**  
echtgenoot van Mina Maria Boers

Hij werd geboren te Lonneker 13 februari 1913. Na een langdurig lijden overleed hij gesterkt door het H.Sacrament der Zieken, op de avond voor het Paasfeest 9 april 1977. Wij hebben zijn lichaam ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Steenwijkerwold 14 april 1977, in afwachting van zijn glorievolle verrijzenis.

Op hetzelfde ogenblik, waarop in zijn dierbare parochiekerk de Verrijzenis van de Heer werd bezongen, ging onze dierbare overledene van ons heen. Hij heeft in navolging van Christus de lijdensbeker tot op de bodem leeggedronken. Daarom mogen wij de zekerheid met ons meedragen dat het sterven voor hem de ontmoeting mocht zijn met zijn Verrezen Heer. Hij was een diep godsdienstig mens, die leefde vanuit zijn geloof. Hij heeft het lievelingsgebod van de Heer zo volbracht dat hij voor ons allen een voorbeeld blijft. Op hem heeft nooit iemand tevergeefs een beroep gedaan.

Hij was intens gelukkig met zijn vrouw en met zijn jongens. Voor hen heeft hij gezwegen van de vroege morgen tot de late avond. Dat zijn lichaam langzaam afge-

broken wordt door een slepende ziekte, aanvaardt hij met een bewonderenswaardige overgave. Hij heeft zijn leven in handen gelegd van God. Wij zijn God dankbaar dat we zo'n fijne mens in ons midden mochten hebben.

Moeder Maria, toon hem na deze ballingschap Jesus de Vrucht van Uw schoot.



Met dank voor uw meeleven,  
fam. REERINK.