



WEEST BEZONNEN  
EN WAAKZAAM

Gedenk in uw gebeden

# Jan Hendrik Albertus Reerink,

Weduwnaar van

## Suzanna Geertruida Hesselink.

Geboren te Lonneker 10 October 1878, overleed hij aldaar, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten, 22 Maart 1955 en werd de 24ste d.o.v. begraven.

---



Trouw heeft hij God gediend tot in zijn hoge ouderdom. God zegende hem met een kinderrijk gezin en het was hem een vreugde, dat velen van hen hun leven toewijdden aan God in de maagdelijke staat. In zijn kinderen gaf hij zichzelf.

Een kort maar zalig sterfbed was zijn beloning. Hij mocht sterven in de maand toegewijd aan de kuis bewaarder van de H. Maagd, hoofd van het H. Huisgezin, patroon van een zalige dood.

Al betreuren wij zijn heengaan, wij zijn niet bedroefd gelijk de anderen, die geen hoop hebben, want wij vertrouwen, dat hij nu God aanschouwt van aangezicht tot aangezicht. Immers, ook voor hem heet Christus Zijn Bloed vergoten, zodat hij Hem kon nazeggen: Vader, in Uw Handen beveel ik mijn geest, H. Joseph, breng hem bij Jezus, voor wie gij op aarde hebt gezorgd.