



REQUIESCAT IN PACE.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN ZALIGER.

**Berendina Maria Reestman,**

geboren te Enschede, den 24 Mei 1859, aldaar in den  
ouderdom van 30 jaren en 8 maanden onverwacht  
overleden den 23 Januari 1890, begraven den  
27 daaropvolgende op het R. K. kerkhof.

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel  
die, welke te gelijk en plotseling en onvoorbereid is.

H. Gregorius.

Die goed geleefd heeft, sterft niet slecht.

H. Augustinus.

Zalig zij, die zich onder Maria's bescherming stel-  
len; want zij zullen niets te vreezen hebben in de  
ure des doods.

H. Petrus Damianus.

Dierbare Broeders en Zusters, gij weet hoe ik den  
ganschen tijd bij u geweest ben in liefde en zacht-  
moedigheid, weest mij dan indachtig niet met tranen,  
maar met gebeden en offeranden.

H. Ambrosius.

Vaartwel dan, mijne dierbaren, nog een weinig  
tijds en gij zult op uwe beurt komen, ik ga u slechts  
een korten tijd vooruit.

**Onze Vader — Wees gegroet.**

ZOET HART VAN JESUS, WEES MIJNE LIEFDE:  
(300 dagen aflat.)

**DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.**