



Goddelijke beproeving,
maar welke belooning.



Bid voor de Ziel van Zaliger

Elisabeth Reestman,

geestelijke dochter,

geboren te Gammelke den 17den April 1839 en, na het godvruchtig ontvangen der H. Sacramenten, aldaar overleden den 1sten Januari 1904, den 5den daarna op het R. K. kerkhof te Deurningen begraven.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven. Van nu af zullen zij rusten van hunne moeiten: want hunne werken volgen hen na.

(Openb. XIV. 13).

Als Maria mocht hare ziel den Heer prijzen en verheffen om de godsvrucht, haar gegeven, als Martha was zij ijverig om God door haren arbeid te dienen: zij volgde het voorbeeld der engelen bij haar leven, voor wie zij eene bijzondere vereering gevoelde. Nu verheugt en verblijdt zij zich in den Heer, haren God, want zij ontving van Hem de kleedèren des heils als eene bruid, die met haren tooi is aangedaan.

(Is LXI: 10).

Zie, uw loon is groot in den hemel!

(Luc. VI: 23).

Gij, die mij dierbaar waart, hebt nu wel droefheid maar ik zal u wederzien en uw hart zal blijde zijn en uwe vreugde zal niemand u ontnemen.

(Joan. XVI: 22.)

ONZE VADER — WEES GEGROEF:

R. I P.