

Ter vrome gedachtenis aan

Gesina Reestman,

echtgenote van

HERMANUS WAGELAAR,

geboren te Hasselo 24 Januari 1886,
overleden in het R. K. Ziekenhuis te
Enschede 8 Maart 1956, voorzien van
het H. Oliesel, en begraven op het
R. K. Kerkhof te Deurningen
12 Maart d.a.v.

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw en een hoogstaande moeder.

Wat een zorg heeft zij gedragen en wat een werk heeft zij verricht voor haar huis - rusteloos was zij bezig, met ledige handen zat zij nooit.

En dan haar grote en innige moederliefde! — Maar één verlangen kende zij: haar kinderen gelukkig zien!

Inderdaad: ware grootheid gaat zo dikwijls aan het oog van de wereld voorbij. Maar zij die met haar woonden, zullen opstaan en haar prijzen en danken voor alles wat zij deed.

Haar leven, dat een toonbeeld was van godsvrucht, liefde, waakzaamheid, arbeid en nauwgezette plichtsvervulling, blijve voor haar kinderen en nabestaanden een boek vol wijsheid.

Genadige Heer Jezus, geef de ziel van Uw trouwe dienaress het loon voor haar deugdzam en welbested leven en dat het eeuwige Licht haar ziel verblijde.