



*Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger*

Zwaantje Hendrika Reichwein
echtgenoot van
Bernardus Ophuis

geboren te Weerselo 5 Maart 1902, overleden
te Hengelo (O), na het ontvangen v. d. H. H.
Sacramenten der stervenden, 16 December 1941,
en begraven 19 Dec. d.a.v. op het
R. K. Kerkhof van Hengelo.

Hoevele beproevingen, o mijn God, hebt Gij
mij doen ondergaan, maar nu hebt Gij mij tot
U geroepen, en mij getroost.

Zij zag om naar den bijstand der menschen,
en er was niemand, die haar kon helpen.

Zij heeft hare dagen werkzaam en met zorgen
doorgebracht en de Heer heeft haar uit hare
kwellingen verlost.

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen, het
einde der kwellingen des levens, de deur des
hemels, de ingang tot de volmaakte rust.

Stichtend was haar starven, met volle onder-
werping aan Gods heiligen wil, nam zij den
dood aan.

Geliefde echtgenoot, en allen die mij dierbaar
waren op aarde, zoo gaarne was ik nog bij U
gebleven, maar God heeft anders beschikt, en
wat God doet is welgedaan.

**Barmhartige Jezus geef haar de
eeuwige rust.**

7 jaren en 7 quadr.

Onze Vader.

Wees gegroet.