





In dankbare en liefdevolle herinnering aan

## Ria Nordkamp - Reijerink

Zij werd op 6 augustus 1956 in Losser geboren. op 22 januari 2008, is zij slechts 51 jaar jong, plotseling thuis overleden.

Wij namen op 26 januari, met pijn in ons hart, afscheid van haar in het crematorium te Usselo, na een gezongen Uitvaartviering in de Gerardus Majellakerk te Overdinkel.

*Rozen als afscheid, rozen vol rouw.*

*Rozen vol liefde, enkel voor jou.*

*Je laatste rozen*

*zorgvuldig uitgekozen.*

*Als blijk van dank voor jouw bestaan,  
waarin wij een eindje mee mochten gaan.*

Tezamen zitten we hier verdrietig en aangeslagen. Mijn lieve vrouw mijn maatje, de lieve vriendin en moeder van Patrick en Manon is overleden. Ma was een echt familiemens. Ze was de spil van het gezin.

Haar positieve invloed op haar man Gerhard en de kinderen Patrick en Manon was van onschatbare waarde.

Zij was de kracht van ons bestaan.

Niets was haar teveel.

Altijd vrolijk en lief voor iedereen.

Stond altijd klaar zonder zelf op de voorgrond te willen treden.

Ze was een moeder uit duizenden.

Wij moeten, hoe moeilijk ook, nu zonder haar verder.

Zij had nog zoveel plannen en wilde nog zoveel doen.

Alles deden we samen . . . Een dikke kus.

Ria, Ma bedankt voor wie jij was.

Voor alle belangstelling voor mijn lief, onze fantastische moeder, danken wij u.

Gerhard  
Patrick en Trudy  
Manon