



In dankbare herinnering aan

## **Annie van Benthem - Reijmer**

Geboren op 25 september 1921 te Oldenzaal.  
Overleden op 8 september 2006 te Ootmarsum.

Zij was de oudste uit een gezin van vijf kinderen.

Op 6-jarige leeftijd is zij verhuisd naar De Lutte en volgde daar de lagere school. Daarna ging ze in de confectie werken tot aan haar trouwen.

Ze trouwde op 15 september 1960 met Jan van Benthem, nadat ze een huis in De Lutte aan de Plechelmusstraat hadden gebouwd, voor zichzelf en haar ouders. Ze heeft de ouders tot aan hun dood verzorgd.

Ondertussen naaide ze nog voor de confectie en maakte ze de kleding voor haarzelf.

Ze hield van mooie kleding en zag er altijd goed verzorgd uit.

Na de dood van haar zwager in Ootmarsum gingen ze elke zaterdag naar haar zus, die er toen alleen voor stond met haar twee kinderen.

Ze hebben veel verdriet gehad dat ze geen eigen kinderen hadden.

Samen hebben ze genoten van de vele uitstapjes en vakanties naar Duitsland, Oostenrijk en Spanje.

Samen hielden ze ook van tuinieren en mooie bloemen.

Op 12 januari 2002 overleed haar man Jan van Benthem op 82-jarige leeftijd.

In mei 2002 is ze verhuisd naar Den Oostenborgh te Ootmarsum waar ze een fijne en goede tijd heeft gehad.

Ze genoot ook daar van de uitstapjes en de liefdevolle verzorging die ze mocht ontvangen.

*Rust zacht lieve Annie.*

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van Annie van Benthem - Reijmer willen wij u hierbij oprecht danken.

Familie Reijmer  
Familie van Benthem